



Geachte aanwezigen en geachte eregast van Den Haag, de burgemeester van Den Haag

'Zo iets ik ben, ben ik een Hagenaar!' Niet alleen Couperus zei het. Ook de Pier in Scheveningen is Haags en de burgemeester van Den Haag zegt het hopelijk ook tegenwoordig! Ik zeg het in ieder geval! Ik ben trots op Den Haag waar ik geboren en getogen ben en ook alweer de laatste 25 jaar meedraai.

Ik ben ook trots en blij om het 60 jaar vieren van Oldeslo, tevens het 60 jaar zijn van de Pier en ook de burgemeester van Den Haag die weliswaar nét 61 jaar is geworden maar tot vorige maand ook 60 jaar was (net als ik overigens!).

Het was zijn idee dat hij nu, vóórdát Oldeslo 61 jaar zou worden op 16 sept. 2022 om nog het einde van het 60 jaarsfeestje mee te kunnen vieren! Vorig jaar kon hij helaas niet naar de feestelijke start van 60 jaar komen toen wij het optreden van Willeke Alberti in Oldeslo hadden omdat onze burgemeester toen raadsvergadering had. Zo'n betrouwbare burgemeester hebben wij nou in Den Haag; zijn raadsleden zijn hem heilig en hij wil er altijd voor hen zijn!

60 jaar actieve zorg voor ouderen- voor de oudere mens- voor zijn of haar lichaam én geest - doet Oldeslo en ook de Stichting Steunfonds Oldeslo probeert hier een bijdrage aan te leveren.

Stichting Steunfonds Oldeslo probeert aan de noden van de oudere mens **buiten** de dagelijkse zorg om een creatieve bijdrage te leveren en dat is het raakvlak waar Stichting Creatief Onderwijs en Oldeslo elkaar ontmoeten. S.C.O. wil óók een bijdrage leveren aan het welzijn van de oudere mens en probeert dit door de jongere mens betrokken te leren zijn met de maatschappij, die zich niet alleen op energie-duurzaamheid richt maar waar **sociale duurzaamheid** op zijn minst zo belangrijk is of in ieder geval zou móeten zijn!

Wat moeten we immers met een wereld die wél met veel pijn en moeite voor elkaar heeft gekregen dat we de aarde als mensheid niet door stikstofproblematiek hebben laten vergaan, maar die niet heeft geleerd hoe we met elkáár- de mede-mensen onderling- moeten omgaan?! Voor jongeren is het ook belangrijk te beseffen dat er een wereld vóór hen was; oude mensen die soms de oorlog nog hebben meegemaakt of andere indrukwekkende ervaringen hebben gehad waar ze over kunnen vertellen en de jongeren iets van kunnen leren voor hun eigen leven, later en nu. Immers; als we niet jong leren ons in een ander te verplaatsen en er in het algemeen voor de ander leren te zijn en daarmee een gelukkigere wereld te scheppen dan houdt die wereld van verbinding op. De geest is dan uit de fles. Er ontstaat eenzaamheid en isolement en je krimpt als maatschappij in op het gebied van waarden en normen.

In 1949 zei Henriette Roland Holst het al – het Polygoon journaal zond haar toespraak uit- ' dat het enige wat er toe doet is dat de jongeren de taak oppakken er voor de wereld te zijn en dit is geen kwestie van hoge moraal of iets dergelijks ...' en 'we zullen als maatschappij dankbaar zijn dat zij de taak op zich nemen'.

Zonder de jongeren is er immers geen toekomst. Als de jeugd van nu zich verantwoordelijk weet voor hun directe omgeving dan gaat het goed op aarde en mét de aarde. We mogen deze jongeren niet dankbaar genoeg zijn! We moeten als maatschappij deze manier van zijn wél de jongeren aanleren want niets gaat vanzelf. Rekenen en taal zijn vaardigheden die aangeleerd moeten worden en dat geldt ook voor sociale vaardigheden. Er moet als maatschappij beroep op de jongeren gedaan worden om ze te leren van nut te zijn in en voor de maatschappij. Zo blijven we een aarde hebben waar iedereen er toe doet en iedereen er wil leven.

Dichter des Vaderlands Lieke Marsman heeft dit onderwerp 'Liefde en dankbaarheid aan de jeugd' bij het tv-programma 'Zomergasten'- 14 augustus- aan de orde gesteld en de tv-fragmenten laten een Roland Holst zien die als een dappere vrouw streed voor de VERBINDING met elkaar op aarde. Dit willen wij allemaal, anders waren wij hier niet verzameld op de pier.

M.a.w. Veel dank aan alle scholen die vandaag vertegenwoordigd zijn met hun geadopteerde verzorgingshuizen. Er zijn nu 8 scholen en 8 naburige tehuizen uit Den Haag en Wassenaar hier present om het nieuwe schooljaar weer te kunnen starten met activiteiten met elkaar. De ontmoeting op de pier- is de BOOST – de start – van het (her) nieuwe contact tussen: de Vrije school Den Haag met Oldeslo, het Maerlantlyceum met Aelbrecht van Beieren, het Haags Montessori lyceum met Gaspard de Coligny, het Segbroeklyceum met verzorgingshuis Uitzicht, het Hofstadlyceum met Duinhage; Wolters school en verzorgingshuis Oostduin. Vanuit de binnenstad van Den Haag: de Toermalijn die Jonker Frans- huis geadopteerd heeft, de Jan van Nassauschool plus 'Rivierenbuurt'. Uit Wassenaar zijn hier aanwezig: de Bonifaciusschool met SWZ Sophieke, Het Rijnlandslyceum gaat samenwerken met het van Ommerenpark- tehuis.

Bravo voor de betrokkenheid van deze scholen met de naburige oudere mens. Daar gaat dit immers over; de jongere mens op een soort vanzelfsprekende manier in contact brengen met de oudere mens. Bravo voor de leerlingen van deze scholen, bravo voor de bewoners van deze tehuizen, bravo voor de leerkrachten en verzorgenden die samen dit contact voor elkaar helpen krijgen.

Als laatste: BRAVO voor alle vrijwilligers die vandaag mee hebben geholpen aan deze dag! De letterlijke tekst die dichteres Henriette Roland Holst heeft voorgedragen ter ere van haar 80 ste verjaardag in 1949 vanuit haar huis in Amsterdam (zie TV-programma VPRO - ZOMERGASTEN 14 augustus 2022), is het belang van de jeugd te benadrukken. Daarom richtte zij zich tot de jeugd met de volgende tekst:

'Van de jeugd hangt de toekomst van de mensheid af. Wanneer zij dapper en vastberaden de goede paden inslaan, wanneer zij een gemeenschap willen gronden die de mensheid naar het ware geluk en naar de vrede brengt, dan is dat de grootste daad die de jeugd ooit in de geschiedenis heeft gedaan. En dan zullen komende geslachten honderden en duizenden jaren haar dankbaar zijn, of dat nu moeite kost en inspanning, dat is van geen betekenis. Wij vertrouwen op de jeugd dat zij haar taak zal volbrengen. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij probeert en voor wat zij poogt en wij hebben haar lief omdat zij voor het eerst afstand doet van egoïstische weerstrevingen, maar uit liefde voor de mensheid haar werk kiest.' Einde citaat.

Toevoeging van Ilona van Voorst

'Laten wij allen deze 'jeugd' zijn en ons geroepen voelen mede de verandering in te zetten waar voor egoïsme geen plaats (meer) is en we door onze gerichtheid op elkaar weten elkaar gelukkig te maken'.